



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Allahs Namn. den Nåderike. den Barmhärtige

All lov och pris tillkommer Allah. Vi prisar Honom och söker Hans hjälp och ber om Hans förlåtelse. Den som Allah vägleder kan ingen leda vilse och den som Allah låter gå vilse kan ingen vägleda. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah – och jag vittnar om att Muhammad (Sal-Allâhu 'Alayhi Wa Sallam). är Hans tjänare och sändebud.

Dagens khutba handlar om: Skämten (Del 2)

Kära Muslimer: det är många berättelser som omtalas att Profeten Muhammad (Sal-Allâhu 'Alayhi Wa Sallam) har skämtat med hans följeslagare och de har också skämtat med Honom. Det är nyttigt, om legalisering av skämten är långt från haram liksom lögn eller skrämmande, av Abi Huraira sade: De sa till Profeten: O Allahs budbärare, du smeka oss, Han sa: ((Jag har ingen uttalanden! bara rätt)) Profetens skämt var inte att manipulera eller bara rekreation, men det var en del av hans handledning till sina följeslagare:

Först är skämt för kärlek: berättad av Ahmad, av Anas, en beduin man som hette Zahiran han hämtar presenter till Profeten Muhammad (Sal-Allâhu 'Alayhi Wa Sallam) från öknen. Profeten älskade honom, han var en ful man. En dag när han säljer sina grejer, kramade profeten honom bakifrån och han inte såg Profeten sa: lämna mig. Vem är det här? vände han sig och när han visste att det är Profeten Muhammad (Sal-Allâhu 'Alayhi Wa Sallam), han kunde inte avvara beröringen av ryggen med Profetens bröst, Profeten gjorde på skoj och Sa: ((vem köper slaven sade han: O Allahs budbärare: då WaAllah jag är nedstämd. Sade Profeten, men hos Allah du är inte nedstämd eller Han Sa; men hos Allah du är värde)).

Den andra är: Skämt för tröst: berättade Ahmad, av Anas att Profeten Muhammad (Sal-Allâhu 'Alayhi Wa Sallam) kom in till Um Salim som hon hade en son från Abu Talha, smeknamn: Aba Amir, Profeten skämtade med honom. Profeten kom in och såg honom ledsen, sade Profeten: ((varför ser jag Aba Amir ledsen? De sade, Dog hans sparv som han lekte med. Sade Profeten, Vad gjorde Aba Amir med al-nagir)).

Den tredje är: skämt för uppfostran; sa Al-Haithami och berättade Al-Tabarani att; Khawat bin Jabir al-Ansari satt med kvinnor från bani Kaeb på vägen till Mecka, och Profeten Muhammad (Sal-Allâhu 'Alayhi Wa Sallam) gick förbi där och frågade:((O Abu Abdullah vad har du med kvinnor?)) sa han: de sticker repet för mitt lösdriveri kamel, Profeten gick till Hans behov och sedan återkom och Sa: ((O Abu Abdullah har kamelen inte lämnat lösdriveri än)), sa Khawat jag skämdes och blev tyst. Då efter den jag flyr från Profeten. Tills en dag jag var i Madinah, Profeten har sett mig i moskén satte Han bredvid mig och jag har förlängt Bönen Han Sa: ((inte dra ut på tiden, jag väntar på dig)), och när jag lämnade över, Sa Han ((O Abu Abdullah är kamelen fortfarande lösdriveri)), jag skämdes och blev tyst, och sedan detta jag flyr från Honom. Tills Han möte mig en dag och Sa: ((O Abu Abdullah har kamelen inte lämnat lösdriveri än)) sade jag, jag svär på den som har sänt dig, lösdriveri inte sedan

jag konverterade till islam, Sa Profeten ((Allaho Akbar, Allaho Akbar, Allaho Akbar, Allah vägled Abu Abdullah)). Sa, förbättrade hans islam och Gud vägledde honom.

Följeslagares skämt: följeslagarna var mer seriösa och minst ouppmärksamma människor, men ändå de var som vanliga människor och skämtade med varandra, bland dem som var mest kände av skämt var följeslagaren Nieman bin Amro, och en av hans sällsynt är; att en beduin kom till Profeten Muhammad (Sal-Allâhu 'Alayhi Wa Sallam) och lämnade hans unga feta kamelen sittande ute. Sa några av följeslagarna till Nieman om du slaktar denna kamel, vi äter den, vi är sugen på kött. Då gick Nieman och slaktade kamelen. Beduinen kom ut hos profeten och fann kamelen sönderdelning och Nieman delar köttet, han ropade: "O Muhammed, de slaktade min kamel. Profeten gick ut och frågade: ((Vem gjorde det här?)), de sade Nieman. De följt och frågat efter honom, tills de hittade honom, han hade kommit in i huset till Zibaba bint Zubair bin Abdul Muttalib och gömt sig under en täckande bänk. Några av följeslagarna pekade Profeten till hans plats. Beordrade Profeten att komma ut och sa till honom: ((Vad främjas dig, att du har gjort?)) svarade han; O Allahs budbärare, de som har lett Dig hit till mig, är de som var sugen på kött och sa till mig att slakta kamelen. Skrattade Profeten och torkade smutsen från Niemans ansikte, och betalade kamelens kostnad till beduinen.

Vi ber Gud att hjälpa oss att hålla oss till Hans Skrift och Hans Sändebuds Sunna fram till den dag då vi ska möta Honom. Och må Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala) visa oss den rätta vägen. Jag ber Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala) att hjälpa oss till goda gärningar och ge oss ärlighet i avsikter.