



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Allahs Namn. den Nåderike. den Barmhärtige

All lov och pris tillkommer Allah. Vi prisar Honom och söker Hans hjälp och ber om Hans förlåtelse. Den som Allah vägleder kan ingen leda vilse och den som Allah låter gå vilse kan ingen vägleda. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah – och jag vittnar om att Muhammad (Sal-Allâhu 'Alayhi Wa Sallam). är Hans tjänare och sändebud.

Dagens khutba handlar om: Spoilers av Hjärtat / smutsar ner hjärtat

Al- Imam abn alqayim aljawzi RAHIMAHO ALLAH har sagt det finns 5 viktiga saker som smutsar ner hjärtat.

- 1- I hopblandning med folk ofta.
- 2- Önska tänkande att önska sig något man inte har.
- 3- Hänga upp utan Allah eller att vara beroende på någon annan än Allah.
- 4- Att vara mätt "Mättnad".
- 5- Sova mycket eller Sömn.

Detta är de 5 sakerna som är de största farliga och blir en person att glömma Allah och smutsar ner sin hjärta.

- 1-** I hopblandning med folk ofta: Vara upptagen med andra och glömmar vad som ska hända i efter livet. I slutet ändan så orsakar den fruktan svärda problem för sig själv. Om ihopblandning har nackdelar men även har fördelar . Kapitel 25 Suraht Al-Furqan vers 27-29
27((den Dag då den orättfärdige biter sig i handen [i förtvivlan] och ropar: "Om jag ändå hade följt sändebudets väg))
28((Nu är jag förlorad ! Om jag ändå hade avstått från vänskapen med den mannen!))
29((Han ledde mig på avvägar, när Guds budskap redan hade nått mig." [Så] leder Djävulen människan vilse och tar därefter sin hand ifrån henne.))

Kapitel 43 Suraht Az-Zukhruf vers 67 Den Dagen skall de som förut var nära vänner bli va randras fiender, [alla] utom de som fruktade Gud.

Kapitel 29 Al-'Ankabut vers 25 Och [Abraham] sade: "[Det är inte av egen övertygelse som] ni i Guds ställe dyrkar dessa avgudar, [utan] på grund av de känslor av vänskap [och solidaritet] som förenar er i detta liv. Men på

Uppståndelsens dag skall ni ta avstånd från varandra och förbanna varandra, och Elden skall bli er slutliga hemvist och [där] skall ingen hjälpa er.

Så ta vara på fördelen då den kan göra nytta för dig ex, Att be Fredagsbönen eller be med Jamaae eller Salat al Eid eller resa till Mecka som varje muslim en gång i sitt liv, det som gynnar dig är din

religion att ge bra råg om det känns att det inte kommer att göra dig något bra och det är mot din vilje så vara noggrann ta hand om dig till det bättre så är det bra

2- Andra saken som också smutsar ner din hjärta Önska tänkande att önska sig något man inte har eller man önskar sig något man inte kan få man lurar sig själv. Man kan önska sig något då man har en bra avsikt t.ex., att minnes Koranen eller En ökning i tro.

3- Hänga upp utan Allah eller att vara beroende på någon annan än Allah- detta är det värsta synden till hjärtat. För varenda en som är beroende på någon annan än Allah och det betyder också basen av SHIRK . på slutet blir man förlorar allt.

Kapitel 19 Maryam vers 81-82

81- Dessa [människor] har nämligen tagit sig för att i Guds ställe dyrka gudar som [de tror skall ge dem] mera makt och ära.

82- Nej [de misstar sig]! De [som var föremål för deras dyrkan] skall tvärtom på [Domens dag] svära sig fria från denna dyrkan och bli [sina forna anhängares] motståndare.

Kapitel 36 Ya Sin vers 74-75

74- De sätter upp gudomligheter vid sidan av Gud och hoppas få [deras] hjälp;

75- men dessa [falska gudar] förmår inte hjälpa sina trogna; de står där [tvärtom] som en trupp som skall kallas in [till avgudarnas försvar].

Kapitel 17 Suraht Al-Isra ' vers 22

22- SÄTT INTE en annan gud vid Guds sida! Annars kommer du att finna dig klandrad och utstött.

4- Att vara mätt Mättnads- och det är två sorter de

n första sort att äta något som bjuden i Islam

t.ex. , kött av självdöda djur och blod och svinkött och sådant [kött] som har slaktats i ett annat namn än Guds.

Andra sorten är att äta då man redan är mätt då man glömmer att be och glömma Allah och man blir lat.

5- den femte punkten Sova mycket eller Sömn- om man sover för mycket den dödar din hjärta och det är så dåligt till kroppen att sova för mycket då man glömmer sina plikter tex, man kan glömma att BE och man också blir lat detta är nackdelen. men också finns Fördel för sömn tex, det är bra för kroppen att sova i högst 8 timmar per dag då man vaknar pigg och utföra arbete / sysslor. Och det är bästa sömn är om du ser din kropp har behov av sömn. Och det är inte omtyckt att sova efter Magrib bönen .

Vi ber till Allah subhana-wata-ala att få varutav skaran människor som finner ro och kommer Allah subhana-wata-ala närmare och får inträda paradiset, insha Allah. Vi ber Allah att hjälpa oss kämpa emot dom negativa krafterna som vårt inre väsen vill dra oss mot AMIN.

Vi ber Gud att hjälpa oss att hålla oss till Hans Skrift och Hans Sändebuds Sunna fram till den dag då vi ska möta Honom. Och må Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala) visa oss den rätta vägen. Jag ber Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala) att hjälpa oss till goda gärningar och ge oss ärlighet i avsikter.